

# TA VUI MỪNG

(TV 121,1-2.4-5.6-7.8-9 Đáp: c.1)  
(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

*Nhạc: Trần Quốc Dũng*

*Fine*

**ĐK:** Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

1. Vui dưỡng nào khi thiên hạ bảo tôi: "Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!"

Và giờ đây, Giê - ru - sa - lem hối, cửa nội thành, ta đã dừng chân.

2. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền, lên đền ở nơi đây,

để danh Chúa, họ cùng ca tụng như lệnh đã truyền cho ít - ra - en.

Cũng nơi đó, đặt ngai xét xứ, ngai vàng của vương triều Đa - vít.

3. Hãy nguyện chúc Giê - ru - sa - lem được thái bình, rằng: "Chúc thân hữu của thành luôn thịnh

đạt, tường trong lũy ngoài hằng yên ổn, lâu dài dinh thự mãi an ninh."

4. Nghĩ tới anh em, cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: "Chúc thành đô an lạc."

Nghĩ tới đền thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hối thành đô.

*D.C. al Fine*